



Passionen och omtankens år...

Så har snart ännu ett år passerat och vi lägger de goda stunderna på minnet och försöker så smått glömma de andra. Hur har ditt år varit egentligen? Vad gjorde du av din tid? Fanns det någon tid att bara vara? Jag tror att de flesta trots allt har gjort lite mer än de velat, förutom de som velat för att inte göra och lyckats hitta lite lettje. En del lyckades tidvis att finna sol, åtminstone någonstans på ön eller klotet. Självt tycker jag att året har varit fullt av förändring på alla plan. Gränser har passerats, omorganisering har skett och förflyttningar har gjorts. Det har varit allt annat än lugnt, utom under mornarna på ön i norr (där halva själen bor). De där mornarna när man vaknar tidigt och ger sig ut för att finna morgonljuset. Då man äger hela ön med dess stillhet för att skåda himmel, hav och hed i medveten närvaro. Att dessutom känna doften av lamm, morgondagg och nybakat bröd tillhör livets goda på Fårö. Då tänker jag ibland på folket i Söderhavet, som när klockan slår, glädjer sig åt att de fått en hel ny timme och inte som vi finner att den är förbrukad och sörjer den.

Nu stundar ett nytt år – dags för nya förhoppningar och längtansrymder. Jag har lite svårt för inställningen hos somliga, när de betraktar livet på armlängds avstånd. Där allt kontrolleras för att känslorna skall hållas under kontroll. Som om känslor vore farliga eller ohälsosamma. Det finns många att tycka om här i livet och en stor brist på omtanke i vår rushliga tid.

Alldeles för många har liksom fullt upp med sitt. Jag tar mitt, du tar ditt och så blir någon annan utan. Hur blir det då? Nej, nu skålar vi för mer passion och omtanke under 2008, allt medan fyrverkerierna lyser upp det nattsvarta och domkyrkoklockorna ringer. Skål för alla som bryr sig och som tycker att kärleken är störst av allt. Just du är en av dem – eller hur?

**Michael Bergström,
December 2007**